

SANDPAPPRET

NR 1 • ÅRG 5

FN-KAMRATERNA 72 M



VÅR TIDNING 5 ÅR

VÅR FÖRENING 10 ÅR

VÅR BATALJON 20 ÅR

1955

SANDPAPPRET

NR. 1 N maj 1989 = FN-kamrattnas 72 N
Vadimärke årlig för kamratföreningens FN-konferensen 72 N

INNEHÅLL	SIDA	ANSVARIG /FÖRFATTARE
Redaktion och innehåll	2	Redaktören
Batsh har ordet	3-4	Bataljonschefen Göran Weller undh
Från Styrelsen		
Kamratföreningsträff - jubileumsmöte	4	Styrelseordföranden Björn Lundholm
En för alla--alla tör en	4	Styrelseordföranden Björn Lundholm
Jubileumsresa -- om läget medger	5	Styrelseordföranden Björn Lundholm
Adressregister	5	Bengt Häkkvist
Adressändring	5	Bengt Häkkvist
Jubileumsnåret 1998	5	Bengt Häkkvist
Medlemsnytt		
Ökenkamrat på ny utlandskommendering	5	Walter Meijer
Nytt från Swedit -- FN-aktuellt	6-8	Bengt Häkkvist
Politik i Mellanöstern	9-13	Bengt Häkkvist
FN-special		
Är yrkessoldater lämpliga som FN-soldater?	14-17	Bengt Häkkvist
Redaktionellt	15	Redaktören
Staberedaktörens spalt	18-19	Kåbe Lidén
Värt att veta från MÖ...	19	Bengt Häkkvist
"Al-Limerickar"	20	Bengt Häkkvist
Ökenvärlden...	21-22	Alv Svensson
Ströttag i Bibelns länder...	23-24	Ingvar Holmqvist
Redaktionellt tack	24	Redaktören
Omslagsbild: Collage av tidigare utgivna nummer av Sandpappret		Christer Häkkvist
Signerade foton		Bengt Häkkvist
Signerad bildleckning		Christer Häkkvist
En osignerad karta genom		Bengt Häkkvist
Foto antik egyptisk bilcsvit av dito okänd konstnär		Ingvar Holmqvist
Övriga illustrationer		Swedit
		Redaktören
		Bengt Häkkvist

REDAKTÖR: Bengt Häkkvist

POSTADRESS:

Informationsbyrå Häkkvist
Sjöiden 40

S-590 77 VRETA KLOSTER

ORGANISATIONSNUMMER: 360616-3214

POSTGIRONUMMER: 83257 63 - 4

("F-skattereg")

TELEFON: 013 / 602 45

TELEFAX: 013 / 602 45



OB
B&C

187 200-87



ETT NYTT FÖRSVAR

När detta skrives i slutet av mars har försvarsministern just lämnat sin försvarsproposition. Den har i år föregåtts av en både infekterad och ifrågasättande dialog mellan OB och departementet. Bakgrunden till detta ligger i, som vanligt näggs jag säga, den ekonomiska situationen för Försvarsmakten. Trots att det bara är drygt två år sedan förra försvarsbeslutet, har OB Wiktorin tvingats konstatera, att pengarna ej räcker för de uppdrag han åtagts. Diskussionen har nu galt om general Wiktorin verkligen lämnat korrekta sakuppgifter inför försvarsbeslutet eller om regering och riksdag har givit OB fler uppgifter än vad som framgick av sagda försvarsbeslut.

Klart är, att OB harit en viss överplanering samt en olitför hög ambition i förhållande till ancemeningen i beslutet -- men också, att general Wiktorin erhållit vissa, icke planerade uppdrag. Ytterst blir nu följdern, att Försvarsmakten måste reducera verksamheten ytterligare. OB har begärts ett nytt försvarsbeslut, vilket regeringen avvisat. Inte alldeles överraskande eftersom det är val i höst. För ett nytt beslut måste undvikligen innebära nya förbandsnedläggningar och även ett förslag till ett nytt och reviderat värvpliktssystem.

I dag fullgör mindre än 50% av en årsfullt ynglingar sin värvplikt. Behovet av fullt utbildade soldater är faktiskt ännu mindre mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget där den allmänna bedömmingen är, att ett militärt angrepp mot vårt land inte kan ske inom en 10-15 års period och att vår framtida försvarsstruktur måste se helt annorlunda ut än dagens 'anpassningsförsvar'.

Fleralet svenskar är klart negativa till en yrkesarmé. Någon form av värvpliktsarmé får vi därför säkert se även i framtiden.

Jag har alltid hävdat, att det ligger en stor kraft i den allmänna värvplikten. Inte minst kunde vi väl alla konstatera, under vår tjänstgöring i Mellersta Ostern, att de svenska FN-soldaterna i nästan alla avseenden var mer kompetenta än våra broderbröder från andra länder. Den allmänna värvplikten möjliggör, att vi i vår krigsorganisation kan ta tillvara den civila kunskapen hos var och en, samtidigt som alla har en utbildning såsom solcat. Det är odiskutabelt, att den allmänna värvplikten förankrar försvarsviljan hos folket, vilket kan vara nog så viktigt att inse i tider av djupaste fred om det skulle bli kärvarare samtidigt i hårda tider. Vi har också lart oss, att betrakta värvplikten, som en viktig del av vår demokrati.

Men hur shall då värvplikten se ut i framtiden? Hur kan en utbildning vara? Vi skall enligt de nya direktiven öka våra internationella åtaganden. Vad innebär detta? Hur skall vår krigsorganisation se ut, dvs. vi inte kan identifiera någon motståndare? Hur skall vi kunna rekrytera och utbilda tillräckligt kvalificerade befäl i ett än mer krympande försvar? Frågelecken är många men måste inom en snar framtid besvaras annars blir de missnöjdas skara inom försvaret så stor att framtida förmöga, allvarlig, måste ifrågasättas. (Forts. nästa sida)



Foto: Bengt Hallqvist

Allmänna värvplikten förankrar försvarsviljan...
kan en utbildning vara? Vi skall enligt de nya direktiven öka våra internationella åtaganden. Vad innebär detta? Hur skall vår krigsorganisation se ut, dvs. vi inte kan identifiera någon motståndare? Hur skall vi kunna rekrytera och utbilda tillräckligt kvalificerade befäl i ett än mer krympande försvar? Frågelecken är många men måste inom en snar framtid besvaras annars blir de missnöjdas skara inom försvaret så stor att framtida förmöga, allvarlig, måste ifrågasättas. (Forts. nästa sida)

En tanke som framförts är ett införa en reviderad form av det danska systemet. Där bygger man på frivillighet men med möjlighet att genom pliktlag ta ut upp till krigsorganisationens behov. Om vi anammrar detta borde vi nog ändock överväga en viss form av korttidsutbildning för resterande del av en årsfull ynglingar. Systemet skulle även möjliggöra för fler kvinnor att delta i den militära utbildningen. De som på detta sätt skulle skulda full utbildning, kanske t.o.m. något längre än dagens system, skulle kompenseras ekonomiskt och även ges "poäng" för att kunna konkurrera om civila utbildningsplatser.

Det finns många olösta frågor. Kvar står dock att vi inte återigen inbillar oss, att den eviga freden nu har kommit. Visst vore det fantastiskt om så skulle vara fallet men historien har lärt oss något annat. För kommande generationer är det vår skyldighet att verka för ett försvar, som här kan vara trovärdigt och tredjebevarande, möjliggöra en demokratisk utveckling i frihet samt inte minst kunna bidra till en lika positiv utveckling utanför våra gränser.

P.S. Från M.O. intet nytt. Vi får leva på hoppet om en utveckling mot fred och samexistens, som vi såg framför oss för 20 år sedan. D.S.

Goran Wetterlundh -- 001

|||||



Från **STYRELSEN**

KAMRATFÖRENINGSTRÄFF -- JUBILEUMSMÖTE

Detta Sandpapper hirner forhopningsvis ut före kamratträffen 8-10 / 5. Om inte, får Ni ta det som historia. Vi i styrelsen ser fram mot att vara tillbaka i Tylebäck och hoppas på 50-60 deltagare. Minst.

EN FÖR ALLA -- ALLA FÖR EN

Det har ihland ifrået vårdslöst framkastats av några bataljonskamrater att vår förening skulle vara en klubb för inbördes beundran. Jag har svårt att förstå detta. Vi jobbar som vilken ideell förening som helst – de som jobbar (t ex Bengt Hällkvist såsom redaktör för vår tidning) gör det utan krav på ersättning och all verksamhet är öppen. Jag beklagar att vi ibland missar uppvakningar samt födelsedagar men vi är inte mer än människor och har inget kansli till förfogande – materialet ligger i våra hemdatorer. Serast var del Alan Sterrhöös, vars 70-årsdag inte fanns med i Sandpappret. Några kamrater har fallit ur medlemsregistret – trots att de har betalat avgiften – och det skall vi undersöka orsaken till.

Det förors engagemang från alla medlemmar, om vår förening skall kunna uppfylla målsättningen för den. Du som är medlem, meddela oss ifall Du har information som vi bör känna till, t ex om någon har avlidit eller skall fylla år (från 50 år och sedan jämma 10-tal). Du, som är medlem, håll kontakten med Ditt gäng och se till att de är medlemmar i vår kamratförening! Hjälp oss rekrytera nya medlemmar! Du, som är medlem, hjälp oss med Sandpappret genom att skriva annonser, skriv insändare eller berätta om vad Du upplevde i 72 M!

Vi är i första hand till för att ordna kamratträffar varje annat år. Jag har svårt att förstå hur det kan vrängas till att vara en klubb för inbördes beundran. Har Du synpunkter på vad vi skall göra i vår kamratförening – skriv i Sandpappret eller ta kontakt med någon i styrelsen.

Vi har också, som en av mycket få bataljoner, ett eget medlemsblad – Sandpappret – vars utgivning hänger på bara en person, förre kommandanten i Bazuza, Bengt Hällkvist. ingen annan klarar av detta jättejobb – vi har all anledning att vara tacksamma så länge som Bengt orkar hålla på. Men visst måste vi vara stora över vårt Sandpapper!

|||||

JUBILEUMSRESA -- OM LÄGET MEDGER

Vi har arbetat och arbetar på vår resa tillbaka... med anledning av att det är två decennier sedan vi var där. Hur det blir med jubileumresa får vi se. Mellanöstern är ju inte det säkraste stället på jorden och det är ju dit vi vill. Detta skall vi diskutera på kamratträffen -- bl.a.

Björn Lundholm -- 002

ADRESSREGISTER

Som framförts tidigare är vi i stort behov av aktuell, korrekt adressförteckning över alla kamratföreningens medlemmar. En del flyttar oftare än andra. Åndå vill vi att alla -- så fort anledning uppkommit -- skyndsamt anmäler sin (nya) adress. Synbarligen har det här: att adresser har "fallit ur" och marker Ni det, t ex genom att Ni inte har fått Sandpappret under maj eller december, så hor av Er till kassören, Per Hallgren (vid tidningsbortfall) eller till redaktören, om uppgiften skall skrivas in i tidningen.

ADRESSÄNDRING 835 Christer Tagesson
Sveavägen 3 A nr
33 150 VÄRNAMO

Tel: 0370 - 18241

JUBILEUMSÅRET 1998

Som framgår litet kryptiskt av omslagsbilden firar vi flera Jubileer i år. Till att börja med så firar vi 20 år sedan Sv FN-bat 72 M, hösten 1978, organiserades och sattes in i sin mission i UN Buffer Zone i Sinai. Sedan är det 10 år sedan vår kamratförening, FN-kamraterna 72 M, den 4 juni 1988 formellt organiserades med fast styrelse och föreningstäadgar även om vi i praktiken redan tidigare haft två informella "föreningsträffar" i Hössleholm och Linköping. Slutligen bör erinras om att Sandpappret nu är inne på sin 5:e årgång! Det finns mycket att fira under föreningsträffen i Tyleback

Bengt Hälikvist -- 050



MEDLEMSNYTT!



ÖKONOMKAMRATTEN PÅ TUR I KÖRÖVETENSKÖRNINGEN I BUDAPEST

Tro det eller inte men alltjämt har vi ökenrävar ute på nya missioner. Rolf Cederholm var ju marktenterchef på 72 M med den åran. Som föreståndare för en systembolagsbutik här hemma kunde han sin sak där nere. Rolf har varit uto många gånger. Han har på senare tid bl.a. tjänstgjort i Pécs, Ungern, vid den framskjutna underhållsbasen för de nordiska länder, som har militära enheter i SFOR-styrkan. Där hade han en befattning irom Finance-sektionen. Rolf Cederholm är nu i Doboj -- stabspunkt för den nordisk-polska brigaden (NORDPOLBDE) -- i norra Bosnien som CIVIC-oficer. Det innebar i stort Liaison Officer mellan militära styrkor och internationella hjälpparperationer. Han har vid flera tillfällen ställt upp med mycket kort varsel.

Walter Meijer -- 017

Nytt från



SWEDINT

SWEDISH ARMED FORCES
INTERNATIONAL COMMAND



FM - aktuellt

GENOM TILLMÖTESGÅENDE FRÅN SWEDINT OCH SÄRSKILD EXTRA PRESS-RESEARCH AV FÖRFATTAREN KAN NEDANSTÄENDE REDOVISNING ÖVER FÖRSVARSMAKTENS AKTUELLA ELLER NÄRMAST FÖRESTÄENDE INTERNATIONELLA ENGAGEMANG LÄMNAS VÄRA LÄSARE.

REDAKTÖREN

NORDCAPS. Vid ett möte med Nordens försvarsministrar i Kiruna den 21 april i år beslutade man att uppsätta en gemensam nordisk brigad om 3000-4000 soldater med stridsfordon samt vapen, som skall stå till FN:s och NATO:s förväntande vid internationella fredsträmjande operationer. Brigaden går, när detta skrives, under arbetstiteln NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support). Denna armébrigad med svensk medverkan beräknas vara fullt utbildad samt utrustad inom några år. På sikt kan även marin- och flygstridskräfter finnas ned. ÖB talar bl.a. om kustjägarförband.

Den närmaste tiden skall fördjupade diskussioner och förberedelser ske för fördelening av uppgifterna i samband kring brigaden. Tanken är emellertid enligt försvarsminister von Sydow, att Norden skall ha en samlad väl avvägd militär styrka, som skall stå till världssamfundets förväntande inom rimlig tid. Han sager dessutom att det finns en förväntan från FN och NATO om att de nordiska länderna skall ta ett ännu större ansvar för fred och stabilitet i Europa.

försvarsbeslutet från december 1996 markerades nya internationella uppgifter för Försvarsmakten (Jfr. Sandpappret nr.2, årg.3 – dec 1996). NORDCAPS är givetvis ännu inte finansierad men ulökade internationella uppgifter kommer med största sannolikhet att betalas med en krympande freds- samt krigsorganisation här hemma. Resonemangel är, som jag ser det, fullständigt åt skogen när vi samtidigt minskar väpningsutbildningen i tid och antal, varvid rekryteringsunderlaget försämras betänkt (Jfr även FN-specal delta nummer). I hittillsvarande pressuppgifter framgår ej konsekvenserna för Sveriges medverkan i snabbinsatsbrigaden SHIRBRIG (Se Sandpappret nr.2, årg. 4).

Under de inledande samtalet vid försvarsministerns möte framkom ett växande intresse från Ryssland om militärt deltagande i nordiska samtal, möten och planer. Må sä vara men till skillnad från försvarsministern är jag mycket skeptisk till rysk medverkan eller inflytande på NORDCAPS med tanke på hur illa de ryska samt ukrainska bataljonerna skött sig eller oolikt hanterats i Bosnien.

SWERAP. Utöver ovanstående har försvarsministern enligt pressuppgifter förklarat det önskvärt att förvärva en snabbinsatsstyrkan SWERAP (Swedish Rap.d Reaction Unit) till bataljon. Se hittillsvarande på nerstående avseende svensk snabbinsatsstyrka i Sandpappret nr.2, årg.4 – insatsberedd från 1998-07-01.

SYNPUNKTER PÅ INSATSRESURSER. Ska vi hålla oss med en högkvalitativ bataljon m.m. i såväl NORDCAPS som SHIRBRIG samtidigt som vi ska dra ner på försvaret? Två så stora enheter kräver stort rekryteringsunderlag dels för personalbemanning och omsättning av personal och dessutom måste officramma i olika nivåer tränga samman att vana att leda och uppträda i stora förband eller släber här hemma innan de rimligen har erforderlig förmåga att tjänstgöra i stora mångnationella staber. Jag är medveten om att vi redan medverkar i stor utsträckning i PIP-verksamhet (Partnerskap för fred) men då rider vi än så länge på de kunskaper vi hittills förvärvat i den utbildningsverksamhet vi själva åstadkommit men som vi knappast har pengar och folk till i framtiden. Kanske borde en del ekonomiska resurser överföras från UD till förevardsdepartementet eftersom det gäller fredsträmjande utrikes insatser och således egentligen hör hemma på utrikesdepartementets bord. Enligt NATO:s generalsekreterare, Javier Solana, är det få länder som har varit så aktiva som Sverige i att förverkliga PIP-samarbetet. (Forts. nästa sida).

SFOR (Stabilization Force, under NATO-styre) i Bosnien-Hercegovina har i princip förändrat uppgift. Detta har för svenska vidkommande medfört -- under årets första månader -- övervakning av parternas minröjning, kontroll av vapenförråd, övervakning av parternas militära övningar samt återflyttningsaktiviteter och då främst i Swe BN norra ansvarsområde (AOR). Operationer med internationell sammansatta styrkor har genomförts bl.a. vid cr. höjd beredskap inför beslutet om den kontroversiella Brcko-korridorens status i norr. Bataljonen har dessutom arbetat med humanitärt stod varvid den första av 8 lekplatser har invigts. Det sistnämnda kan vara en nog så viktig uppgift för att skapa så harmoniska uppväxli för händanden som möjligt för barnen -- framtidens vuxna.

Under första kvartalets slutskede inleddes rotation och Swe BN/BA 10 tog över. Samtidigt har rekrytering ägt rum här hemma av BA 11 m.m. /NordPolBrigade, logistikenheterna (underhåll) NSE/NSG 07 varav de senare till Ungern (Pécs) samt en liten kontingenten (pluton m.m.) MA 12 till Makedonien. NSL står för National Support Element och NSG för Nordic Support Group.

Nuvarande missionsmandat sträcker sig till 1998-06-21 men väntas förlängas.

Som tidigare angivits i Sandappret har C SWEOINT varit produktionsledare för utbildningen av BA 10. Detta innebär att utbildningen har genomförts med hela bataljonen samlad till Almnäs, vilket är första gången på länge, och skall fortsättningsvis ske där. Som torde vara bekant har ju utbildningen under senare år i huvud sak varit utlagd på för resp kontingent produktionsansvariga brigad. Almnäsbildningen antas ha skett med god resultat trots den stora omfattningen med nära 50 utbildningslinjer.

UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force). Missionens omfattning framgår av föregående nummer av Sandappret. Även om den svenska kontingensten (pluton i SCANDCOY jämte ett antal officerare i stabsbefattningsar) i huvudsak arbetat med rutinverksamhet så har den politiska spänningen ökat i regionen sedan motsättningarna accentuerats i Serbiens till största delen albanskbefolkade Kosovoprovins med underjordisk albansk vapendistribution sedan förra året. Händelseutvecklingen kan i framtiden förväntas bli allvarligare.

Nuvarande svenska kontingent roterade in 1998-01-26. I Almnäs utbildades den svenska plutonen på finska SISU-pansarskyttefordon, emedan sådana ingår i platonens utrustning i missionsområdet. I gengäld disponerar den finska kontingensten 10 svenska Bv 206 därrare.

MONUA eller UNOMA (United Nations Observer Mission in Angola) har till uppgift att övervaka genomförandet av den överenskommelse som regeringen samt UNITA (oppositionsorganisationen) undertecknade 1994 och som går under benämningen Lusaka-protokollet. Läs mer härom i förra numret av Sandappret, där Krister Lindholm beskrev missionen under FN-special.

Urprungligen planerades missionen att omfatta en tidsperiod om två år räknat från februari 1995 men processen har upphört och drabbats av torsningar. Det nuvarande mandatet gäller till 30 april 1998 men förväntas, när detta skrivs, förlängas. Även om läget i missionen betecknas som långt förekommer oroligheter lokalt.

Av de åtgärder som återstår att genomföra erligt Lusaka-protokollet såsom införandet av den statliga administrationen, avväpning av civila, legalisering av UNITA som ett politiskt parti, status för Jonas Savimbi, införandet av ett UNITA-detachement i Luanda, överföring av Radio Vorgan till en opartisk radiostation, bildandet av Rapid Reaction Force samt integrering av den civila polisen (ANP) har endast demobiliseringen av UNITA "residual troops" anmänts som avslutad.

Sverige deltar i missionen med chef för polisobservatorerna (Commissioner) och 20 polisobservatörer.

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) i Mellanöstern. Missionen har som bekant till uppgift att övervaka vapenstillstånden mellan Israel samt de arabiska grannländerna. Säkerhetserådets resolution 50, som ligger till grund för FN-mandatet från 1948, fyller i år 50 år. Mandatet förlängs med automatik var sjätte månad och år tidsbestämt.

Fredprocessen har ej gjort några framsteg och diskussionen om hur mycket av Västbanken, som skall överlämnas till den palestinska administrationen, har kört fast. När detta skrives, är förhandlingar i frågan mellan israeliska och palestinska regeringarna -- under brittisk medling -- nära förelstående i Storbritannien.

Den spända situationen i Irak har föranlett att ett stort antal skyddsmasker delats ut till den israeliska befolkningen. Beskjutning av norra Israel och säkerhetszonen i Libanon med åtföljande vedergällning i form av granat- eller raketskjutningar från israelernas sida har pågått i uforminskad skala under årets första del. FN:s observationsspetsar inom namnda säkerhetszon har blivit utsatta för nära beskjutningar vid upppepade tillfällen. FN-fordon har också tiera gånger beskjutts samt stoppats.

Sverige deltar i missioen med 11 militärobservatörer. Under årets första kvartralsperiod har skyddsutrustning sändts till samtliga svenska observatörer och personal i UNTSO i samband med att den kemiska hotbilden förändrats. Även skyddsutrustning till den av SIDA anställda personalen, som tjänstgör i Hebron (TIPH), har nedtransporterats. (Forts. nästa sida).

Svensk medverkan i fredsmissioner 980331 SWEDINT



Osigurad översiktsskarta från informationssktionen SWEDINT
Bengt Hällkvist -- 050



Politik i MELLANÖSTERN

DET ÄR NU EXAKT 200 AR SEDAN GENERALEN NAPOLEON BONAPARTE PA DÄVARANDE FRANSKA REGERINGENS UPPDRAG GENOMFÖRDE EN OMFATTANDE EXPEDITION -- FÄLTTÄG -- I EGYPTEN FÖR ATT SÖKA BRYTA ENGELSMÄNNENS FÖRBINDELSER MED OCH DOMINANS I INDIEN. DETTA VAR INNAN SUEZKANALEN FANNS OCH FÖRE DEN MODERNA SIONISMENS UPPKOMST.
ÄNDÅ FINNS BERÖRINGAR I BÅDA FALLEN.

ÅRSKAL: 1798-1801

Den transke konsuln i Alexandria rapporterade år 1795 hem till den revolutionära regeringen i Frankrike om det förtryck, som mameluckregimen utövade mot i Egypten lusalla européer. Tanken på ett ingripande till dessas förmån, förverkligades tre år senare eller 1798, då generalen Napoleon Bonaparte på högsommarernas landsteg med 40 000 man välutbildad fransk trupp -- inklusive en imponerande mängd vetenskapmän, tekniker och konstnärer m.fl., -- i anslutning till Alexandria, som snabbt intogs 2 juli, varpå generalen offentlighjorde sin avsikt: att befria Egypten från mameluckerna utan att Turkiets överhöghet skulle kränkas.

Bakgrunden till den omfattande Egyptenexpeditionen var egentligen att den transke utrikesministern de Talleyrand hade rekommenderat direktorialregeringen att bryta engelsmännens förbindelsevägar till och kraftiga dominans i Indien. Tanken hade tidigare funnits att söka allians med ryssarna samt att med deras bistånd invadera Indien landvägen från nordväst. Generalen Bonaparte, vilken av samtidens ansågs vara en skicklig artillerispecialist, hade antagit turkiske sultanens erbjudande att bygga upp ett modernt slagkraftigt artilleri åt Turkiet. Kanske sneglade även Bonaparte därvid på ett eventuellt fältläger mot Indien. Generalen Bonaparte reviderade emellertid sina planer och understödde de Talleyrands idéer om ett Egyptenfältläger riktat mot engelsmännens. Snart anslöt sig också generalen Bernadotte till det omfattande förberedelsearbetet under våren 1798. Resultatet blev en av de absolut största marina operationer, som någonsin genomförts i Medelhavet. Den franska eskorterande krigsfloppan räknade enligt uppgift visserligen ytterst måttliga siffran 13 tunga örlogsskepp jämt en liten lätt eskader men totalt ingick i invasionsflottan hela 400 fartyg -- mestadels transport- och förrådsfartyg, stora som små. Flertalet franska Medelhavshamnar inklusive Korsika liksom av fransmännens kontrollerade nordvästitalienska hamnar var inbegripna i invasionsuppladdningen. Åven om ansvaret såsom operativ amiral under överskeppningsgenomförande låg på amiral Bruey så var generalen Bonaparte hogstkommanderande för den totala operationen. Man bör därvid erinra sig att när Napoleon Bonaparte i 12-årsåldern såcic såsom officersvolontär talades omfördmet att han framgent bedömdes bli foga lämplig som arméofficer men ansågs kunna bli en utmärkt sjöofficer!

När engelsmännens i början av 1799 hade fått underrättelser om att en fjärran expedition höll på att förberedas av generalen Bonaparte med centrum i den sydfranska staden Toulon -- strax sydost om Marseille -- bestämde man att åter visa brittiska flaggan i Medelhavet. 13 bestyckade örlogsskepp rustades och avsändes under befäl av konteramiralen Horatio Nelson. Denne sökte runt i Medelhavet efter franska farlyg samt kryssade därefter en tid i farvattnen utanför Alexandria. Brittiska Medelhavsfloppan förstärktes snart

I maj aktuellt år löpte den gigantiska franska flottan ut efter hand och slyrda söderut mellan Korsika och italienska fastlandet för ett sedan runda västepeteen av Sicilien. Mindre del gick dock genom Messinasundet. Inledningsvis bemäktigade sig sedan franska stridskrafter Malta -- efter landstigning samt sjöartilleribekämpning under några dagar av Johanniterorden -- för att ön skulle bli stödpunkt för överskeponingen. När denne fortsatte samt nådde i höjd med Kreta i seglats söder om ön blåste det upp till storm. 9

Då hade Nelson just dessförinnan lämnat Alexandria och seglat upp norr om Kreta på västlig kurs i tron att kunna möta den stora, sårbara, franska övrekeppningsflottan! Samtidigt hörde ovädret till att fransmännen undgick upptackt utöver att flottorna segrade på var sin sida om Kreta. När stormen hade bedarrat sändes ett franskt rekognosceringsfartyg till Alexandria, där man snabbt konstaterade att britterna ej fanns kvar, varför invasionen omgående kunde fullöljs.

Fältet inleddes med landstigning på egyptisk mark och mämeluckerna besegrades i slaget vid pyramiderna den 21 juli, varpå general Bonaparte kunde storma in i Kairo 24 juli – alltsammans 1798. Som vanligt lät Bonaparte föregå även slaget vid pyramiderna genom en betaljmålning utförd av sin foljeslägare -- generalen samt konträren Lejeune -- vilken med framgång tjänade i Bonapartes armé. Franska expeditionskåren fortsatte att tränga in i landet dock i första hand söderut längs Nilen. Till en början mottogs fransmännen såsom beväpnade mot det hårdlöra mämeluckväldet. Ganska snart ändrade emellertid egypterna inställning till Bonapartes expedition främst p.g.a. franska skatteåtagor, som orsakade att den franska garnisonen måste kväva ett blodigt uppror i Kairo 13-25 september, men först sedan förstärkningar tillkallats, varvid fransk trupp tvungna dras ur från andra strids- eller framryckningsområden i landet. Fransmännen fuliföljde därpå invasionen från januari till maj 1799 genom att också erövra hela mellersta samt övre Egypten. Härunder kom Bonapartes artillerikunskaper väl till pass bl.a. genom skickligt utnyttjande av modfördra kanoner, vilka han också vid några tillfällen löt använda för bestyckning av färdabåtar och därmed överraskande kunde beskjuta fienden ute från Nilen.



Foto: Christer Häkkvist

Det franska angreppet på Egypten inleddes med landstigning vid Alexandria 2 juli 1798, varpå slaget vid pyramiderna utkämpades i mitten av samma månad. Snart kom dock sjöslaget vid Abukir...

redan hade invaderat Egypten och gräde omgående tillbaka mot Nildeltat, där amiralen snart spårade Bonapartes 13 skepp starka Touqueskader i Abukirbukten strax öster om Alexandria. Närda eskader hade så tunga skepp att de ej kunde gå in i Alexandrias hamn utan måste ankras in i en av Nildeltats bukter samt åtskild från lätt flottan och skyddsobjekten, dvs transport- och förrådsflottan. Nelson beslutade att anfalla den franska tunga örlogeskadern den 1 augusti på kvällen och i skydd av mörker. Alla dispositioner före slaget planlades noga och samtliga befälhavare inlades i planer: samt fick frihet att handla inom den taktiska ramen. Nelson visade här stort förtroende för sina fartygschefer kunnighet, omedelbarhet samt framstånd. Den franska eskadern låg till ankars i linje tvärs över bukten med Irainsta skeppet så nära kipporna och grunden utanför Abukirudden att den franska amiralen Bruey bedömde det omöjligt för något skepp att ta sig emellan sitt tätsskepp samt stranden. Men britterna var av annan uppfattning. När mörkret började falla gick 4 brittiska skepp mellan grunden mot den franska kön medan Nelson med huvudstyrkan väntade utanför fransmännens linje. Den stillaiggande franska flottan attackerades därför överraskande och samtidigt från två håll, varvid fransmännen greps av förvirring i mörkret. Det franska nederlaget var ett faktum och endast 2 fartyg kom undan i gryningen.

Den franska flotteskaderns tulstandiga nederlag -- mot den brittiska vid Abukir, eller Abu Qir -- omintet gjorde fransmännens verkliga avsikt med den egyptiska expeditionen -- erövringen av Egypten med Sinai för erhållande av en strategiskt viktig stödjepunkt på vägen till Indien.

Turkarna visade nu tendenser till att vilja gå över till britterna. Förgäves försökte då generalen Bonaparte hota turkarna genom att anfalla Syrien. I februari 1799 kunde han med ca 12 000 man ulvalda soldater gå över Sueznaset -- detta var ju långt före Suezkanalens tillkomst -- och samlade sina trupper öster därom i Kathiaosan i, som bekant, nordvästra Sinai. Därpå fortsatte han sitt fältstående österut och genomsände en elva

parte in i Palestina, varunder han utan storre motstånd erövrade Gaza, Ramleh, Lydda och -- trots en stark garnison -- även Jaffa den 7 mars. I Ramleh upprättade Bonaparte sitt fälthögkvarter, varpå han lat expeditionssystrkar fortsätta mot Akka. Där hejdades fransmännen utanför dess murar den 18 mars. "Österns ode avgörs i Akka", sade general Bonaparte. Han skulle återkomma till detta tema många gånger senare i sitt liv.

Så snart Akka hade erövrats var det Napoleon Bonapartes avsikt att fortsätta fältläget mot Damaskus, Aleppo samt Konstantinopel. Bonaparte hade drabbats av storvulta drömmar om att störla det turiska väldet och skapa ett nytt stort imperium i Mellanöstern och kanske Indien. Denna strategiska inriktning medfördde att general Bonaparte aldrig gav sig tid att ta Jerusalem utan fortsatte norrut mot Haifa samt Akko. Landets befolkning, till stor del arabisk men en växande judisk minoritet, mötte fransmännen med sympati då dessa i fältlägel visade humanitär uppträde.

Framför allt judarna, vilka närmast var entusiastiska, ställde uppo på samarbete mot den turiska ockupantens. Napoleon Bonaparte var visserligen inte religiös i något avseende men insåg betydelsen av den nya företeelsen, nationalismen, vilken nu hade börjat växa fram i Europa delvis som en komponent av uppbyggnadstidens idéer men så småningom också som en motsändstilosofi mot franska revolutionens härfningar i Europa. Nu uppmuntrade Bonaparte, som den förste mera framträdande ledaren i modern historisk tid, judisk religiös samt nationell identitet och detta nästan hundra år innan den judiske österrikaren Theodore Herzl utgav *Der Judenstaat* samt organiserade sionismen.

Det märkliga, som Napoleon Bonaparte åstadkom, var utfärdandet av *Judiska proklamationen* från fälthögkvarteret i Ramleh. Proklamationen vände sig till alla judar i Asien och Afrika för att uppmana dem att samlas under hans fanor i avsikt att "återupprätta Jerusalem" -- ett återupprätta judiskt kungadöme!

"Res Er, Israeliter!" -- menade han. "Res Er, Ni landstörvissede! Skynda! Stunden är inne och återkommer kanske inte på flera tusen år, stunden att kräva att man återger Er den medhörgannat bland universums folk som skändligen har undannällts Er i tusentals år, ett kräva att man erkänner Er politiska existens som en nation bland nationer och Er obegränsade, ejolyckbara rätt att dycka Jahve i enlighet med Er tr. offentlig och med största sannolikhet i all framtid." Bonaparte erbjöd dem också det "franska folkets garanti och stöd" i kampen att återfå sitt fädemeavr och förbli herrar över det och försvara det mot alla inkräktare".

Originalen till denna proklamation har enligt uppgift aldrig påträffats. Formuleringen förblev okänd tills man 1940 fann en handskriven tysk översättning hos en judisk familj i Wien med förbindelser, samt gick tillbaka till kriensen kring Napoleon Bonaparte under den os egyptiska fältlägret.

Medan general Bonaparte kvarstannade i Ramleh fortsatte hans ditills segrrika trupper mot Akko utanför vars murar dock transmannen hejdades 18 mars. Därmed inleddes en långvarig fransk belägring. Staden försvarades bittert av en turisk mamluckgarnison under områdeschefen Ahmed Pasha el Jazzar, med effektivt understöd av brittiskt fartygsartilleri jämte dilo sjöburna förmödenheter. Däremot visade sig det franska belägringsartilleriet vara svagt. Samtidigt med pågående belägring utkämpade franska expeditionskåren en anran strid, under general Kléber, och besegrade den 16 april enligt uppgift en numcrårt trc dubbelt överlägsen turisk undsättningeskår -- på väg mot Akko -- vid foten av berget Tabor strax sydväst om Genesarets sjö. Denna seger medförde att Bonaparte inbillade sig att Akko omedelbart skulle kapitulera. Han var så säker på sin sak att han den 17 april -- dagen efter segern vid Tabor -- skickade en officiell framgångsrapport till Paris och som även publicerades i parisktningen *Le Moniteur* en dryg månad senare. Med rapporten tanns också *Judiska proklamationen* återgiven. Till råga på allt hade Bonaparte felaktigt men avsiktligt uttärdat prokletatiken daterad 19 april från "Högkvarteret i Jerusalem", där han sannolikt hade väntat sig vara namnade datum. Som antyts hände detta, vare sig för eller senare.

I stället inträffade det fatalet för Bonaparte att efter två månaders fransk belägring landslog överraskande den brittiske eskaderchefen, amiralen sir Sidney Smith, med piker i högsta hugg i spetsen för ett uppbörd av så gott som varenda tillganglig brittisk marininfanterist och sjöman på reden och slog transmannen -- decimerade av sjukdomar samt svält -- definitivt på flykten. Den 20 maj erkände sig generalen Bonaparte besegrad och återvände på sommaren med de sista, spridda resterna av sin Palestinastryka till Egypten.

An en gång hade den brittiske premiärministern William Pitt d. a. lyckats upprätthålla ett länds eller imperiums traditioner att förhindra ett av transmannens försök att här bryta förbindelserna mellan Storbritannien och Indien, där ju Palestina låg mitt emellan. Dessutom var det ju samma franska arméstryrka -- vilken nu var i Egypten -- och som innan dess hade varit samlad i Nordvästrankrike för förberedelser av en invasion mot England. Parallelerna mellan Hitlers misslyckade invasionsförberedelser mot Storbritannien 1910 och sedan insatsen i Nordafrika är stående.

Napoleon Bonapartes invasion av Egypten våren 1798 -- som ju sedan inkluderade infall i Palestina -- kom såsom en fullständig överraskning för Haga porten, turiska regeringen i Konstantinopel. (Forts. sid 13) 11

NAPOLEONARMÉNS
EGYPTISKA FÄLTÅG 1798-1801

Franska Touloneskadern under amiral Bruey besegrades av en brittisk flottstyrka under amiral Nelson vid Abukir 1 augusti 1798. Dåmed behärskade britterna Medelhavet och Napoleons expeditionsarmé till Egypten isolerades i Mellersta östern. Under det franska fältåget mot turkarna lät Napoleon sin chefingenjör Lepère göra undersökningar på Sueznäset för ett eventuellt byggande av en kanal mellan Medelhavet och Röda havet (Suezviken). Felaktigt resultat om 10 m nivåskillnad mellan haven minskade intresset för kanalbyggande. Napoleon övergav sin expeditionssättning i slutet av 1799, men denna kunde trots detta fortsätta operera i området till 1801, då den besegrades av en brittisk armé varvid Frankrikes hot mot brittiska intressen härställdes.

Napoleon övergav sin expeditionssättning i slutet av 1799, men denna kunde trots detta fortsätta opera-
tera i området till 1801, då den besegrades av en brittisk armé varvid Frankrikes hot mot brittiska intressen härställdes.

Abukir 1798 Damietta 1798 Sueznäset Kathagoasen februari 1799 Timnahsjön El Arish 1799

Sueznäset 1798 Heliopolis 1800 Pyramiderna Kairo Suez Nilen El Faiyum Oktober 1798

Napoleon utsände en expedi-
tionsstyrka sen-
sommaren 1798 längs Nilen mot Assuan (södra Egypten), som nåddes i februari 1799.

Suezviken Fransk vetenskap-
lig expedition till S:t Catherine
klostret, Aqabaviken
Moseberg

Bittersjöarna Giddipasset Mitlapasset

Katmiapasset

Napoleons högkvarter under operationerna i norra Palestina.

Aqaba Bengt Karlberg 83

Röda havet

Skiss ur manus Krigsslädeplats Sinai

Under Napoleon Bonapartes deltagande i den franska Egyptienexpeditionen utkämpades två slag vid Abukir / Abu Qir – dels ett sjöslag mot britterna vilket fraterniteten förlorade och dels ett fältslag mot turkarna, som man vann.

vilken hade uppfattat honom som allierad, när den franska invasionsflottan under överskeppningen erövrade Malta och därmed satte stopp för dess piratflotta. Som framgått ledde dock snart den franska expeditionen till omfattande strider mot turkarna.

Inför hotet av entera en brittisk eller en turkisk landstygning i Alexandriaområdet påskyndade Bonaparte sitt återväg genom Sinai efter nederlaget i Palestina. I Egypten hade kvarvarande franska förband under Bonapartes främvar haft att utkämpa strider mot llera motståndsedare. General Bonaparte återupptog nu det direkta befälet av operationerna i Egyplen, varunder hans ständige vapendragare, generalen Murat, utmärkte sig. Som befärlats dök ganska snart -- i juli -- en stor turkisk invasionsflotta på 200 skepp upp utanför Nildeltat. General Bonaparte lämnade då ifrån sig befäl: under en ny strid vid pyramiderna mot den främste egyptiska motståndedaren, Murad Rej, och begav sig via Giza mot kusten till Birket -- mitt emellan Abukir samt Alexandria. Där genomförde han en snabb inspektion av den franska uppmarschen. Därefter begav sig Bonaparte hastigt till Alexandria för ordernsvisning m.m. avseende stadens försvar, varpå han dessutom meddelat kurir skickade order till uppmarschstyrkorna att snarast anfalla turkarna, vilka nu landstigit med 20000 man vid Abukir. Där hade turkarna hunnit erövra ett antal kustbefästningar, föra land en mängd artilleri samt gräva en halv del förbindelseväg m.m. innan det franska anfallet utlöstes. Striderna blev omfattande, stundom rörliga med såväl franska infanteri- som kavalleritackrar. Turkarnas motstånd var till en början hårt och understöddes dessutom av artillerield från kanonslupar till sjöss utanför. Turkarna gjorde under striderna llera uttal från sit: välbefästa brobåtvid. Även under dessa strider utmärkte sig Bonapartes kavallerigeneral Murat o.l. och transmänner avgick slutligen med seger. Av turkarna blev i storleksordnungen 6000 man tillfängtagna medan kanske 4000 stupade på fältet och huvuddelen av de övriga orunknade. En bidragande orsak till den franska segern torde ha varit att Bonaparte tidigt insåg betydelsen av att sätta sig i befattnings av vattenbrunnarna, området samt att hindra fienden från att utnyttja dessa. Ett hastigt inatt anfall mot de befästa turkiska läger, vilka skyddade brunnarna, genomfördes sålunda -- och med framgång.

Detta var den seger, som Napoleon Bonaparte hade lovat sina trupper, då de återvände från nederlaget i Palestina. Det blev också den sista striden för hans del i Egyptenfärtaget.

Problemet hade uppstått hemma i Frankrike och dess grannländer. Dels hade rojalistrevolter riktat sig mot republikens makthavare utbrutit i olika delar av Frankrike samtidigt som maktnintriger försigig i Paris. Fosterlandet var dessutom hotat genom rysk österrikiska egegrar -- under ryske generalen Suworov -- mot franska trupper i Nostralien. Därtill hade brittiska trupper landstigit i Nederländerna. Sist men inte minst hade skvallrar röllt Bonaparte att hans hustru var otrogen. Detta var avgörande. En viktig uppgift som Bonaparte tilldelats före avresa hemifrån, var att undersöka möjligheterna att gräva en Suezkanal över näset mellan Medelhavet och Suezviken/Röda havet -- en kanal som skulle vara i fransk ägo samt under fransk kontroll. Den franska expeditionsrårens chefsingenjör Lepère och hans forskar- samt teknikergrupp kom dock tyvärr till det totalt ifrågasatta resultatet att det var 10 meters nivåskillnad. Däremot fanns inget, som kunde hålla generalen Bonaparte kvar i Egypten.

Utan att begära tillstånd av makthavarna i Paris lammade Napoleon Bonaparte med ett litet följe, vari ingick bl.a. general Murat, i all hemlighet Egypten för att rile brittiska -- eller någon annan -- skulde få vetskaps härom. Fesan genomfördes ombord på två fregatter, vilka färdades västerut tätt intill nordafrikanska kusten -- för att undvika brittiska örlogsfartyg -- ända bort till tunisiska nordostspetsen innan man tog språnet norrut tvärs över Medelhavet mot först Korsika, varpå man till sist 9 oktober lyckligen landsteg i Fréjus i Sydfrankrike.

Kvar i Egypten räknade nu den franska expeditionsstyrkan drygt 20 000 man och var satta under befäl av den skicklige generalen Kléber. Under fortsatta strider mo: turkarna våren 1800 besegrade Kléber en turkisk styrka i El Mataria i Nildeltats nordöstra del och strax söder om Damietta. Dock föll han offer för en egyptisk mordare i juni år 1800. Den franska expeditionsstyrkan lyckades trots detta sedan hålla sig kvar i Egypten fram till 1801, då brittisk-turkiska styrkor tvingade den att kapitulera.

Det franska inflyendet upprörde därmed inte helt. I expeditionsstyrkan hade ingått utöver tidigare nämnda kanallöskare även andra vetenskapsmän såväl som konstvetare och konstnärer. Bonaparte hade året innan Egyptexpeditionens början invalts såsom ledamot i Franska vetenskapsakademien. Som en honnör mot denna men också för att skaffa kunskaper om ockuperat land samt hur man bäst skulle styra över dess befolkning medtogs general Bonaparte således även en stor vetenskapskader jämte konstnärer för att avbilda landet, folket och rila kanter. Vid sidan av nämnda vetenskapskader upptackte den franske officeren Boussard, expeditionsråren, år 1799 i staden Rosetta en märklig sten tyld med text på tre språk. Det var den berömda Rosettistenen och skrivtexten var hieroglyfisk, demotisk samt grekisk. Denna kombination med samma innehåll på de tre språken möjliggjorde att flera vetenskapsmän -- av vilka Champollion blev den mest kända -- i början på 1820-talet lyckades tala innehållet samt förstå hieroglyferna.

FN =

SPECIÄL



I SVENSKA SÄVÄL SOM UTLÄNDSKA MEDIER MEN OCKSÅ I EN DEL POLITISKA SAMT MILITÄRA KRETSSAR I LÄNDER, VILKA ALLTJÄMT HAR VÄRNPLIKTSARMÉER -- DÄRIBLAND SVERIGE -- HAR PÅ SENARE ÅR FRAMFÖRTS TILL SYNES ANINGSLÖSA TANKAR OCH ARGUMENT FÖR YRKESARMÉ. UNDERTEKKNAD HAR VID FLERA TILLFÄLLEN DELTAGIT I DEN SVENSKA DEBATTEN OCH DÄ I OLika DAGSTIDNINGAR. NEDANSTÄENDE UTGÖR UTDRAG AV MINA ARTIKLAR.

REDAKTÖREN

ÄR YRKESSOLDATER LÄMLPLIGA SOM FN-SOLDATER?

EFFEKten AV RYSKA REVOLUTIONEN

Om vi häller oss till vårt sekel så är det inte värnpliktsarméer, vilka har varit omvälvande mekanismen för något av vårt århundrades många krig i Europa. Rysska revolutionen utkämpades av stora, revolutionära horder, där också mängder av yrkesanställda soldater deltog på bågge sidorna. Som bekant vann kommunisterna slutligen makten och uppräthöll denna åt Sovjetregimen i stor utspridning med väldi. Sådan utövades i Sovjetetaten främst med de politiska, kommunistiska, värvade inrikestrupperna -- inledningsvis Tjekan, sedan NKVD som slutligen KGB. Dessa organ innehöll inga värnpliktiga soldater och sverade för avräddningar av miljontals människor i den mån de inte höll otaliga misstänkta regimfiender under många år i stora plågsamma fängläger -- Gulagarkipelagen -- i Sibirien. Inrikestrupperna kvävde många uppror och drev på Röda arméns

motstånd bakifrån mot tyskarna under Andra världskriget. Värnpliktsarmén hölls på order av Stalin under kontroll, då den betraktades som ett potentiellt hot, genom utrensningar samt avräddningar av kanske 100 000-tals officerare mestadels under 1930-talet. Det mest kända ofret var den framstående och populära marska k Tuchatjevskij.

Efter Andra världskriget vidmakthölls, nästan fram till unionens sönderfall, den värnpliktiga Sovjetarméns pålitlighet genom att cass personal -- vid sidan om kommunistpartiet -- till erkändes förmåner och status förför än andra grupper. Dessutom ingick för säkerhets skull i alla förbandsrivåer politiska kontrollofficerare -- politrucker. I bakgrunden lärdes dock yttersi: hele tiden inrikestrupperna.

Fotocollage: Bengt och Christer Höllkvist
Det farligaste hotet mot Stalin var många gånger framgångsrika förbandschefer ur Röda armén, värnpliktsarmén.



II. Röda armén till motanfall.



DET VÄPNADE NAZITYSKLAND

I det nazistiska Tyskland ranns många likheter med föregående. 1935 bröt Hitler mot Versaillesfreden genom att återinföra allmän värnplikt i tyska krigsmakten, Wehrmacht. Eftersom Hitler -- liksom Stalin -- var ytterst missränsam mot den reguljära krigsmaktens välutbildade officerskår skapade han politiskt pålitliga miliser och sedan dito värvade trupper m.m. I denna flora återfinns till en början SA (Sturmabteilungen) en tid under ledning av törre armémajoren, Ernst Röhm. Hitler var misränsam mot denne, vilken utmanövrerades varoå Führern i stället gynnade expansionen av den sedermera omfattande, politiska, värvade nazistarmén, Waffen-SS (SS=Schutzstaffe, dvs skyddsstatett), under befäl av Reichsführer-SS, Heinrich Himmler. I denna SS-armé -- med dödskalleemblem på officiella märkena -- ingick såväl politiska extremister, karriärister som många kriminella element. Wehrmacht röntades därmed från sina mest nazistiska officerare genom att dessa såg bättre karriärmöjligheter i SS. Till Waffen-SS hörde även en partitrogen underrättelse- och säkerhets-tjänst, SD (Sicherheitsdienst). Denne kom så småningom i konflikt med Wehrmachts motsvarighet, Abwehr.



Foto: Christer Hallqvist
Eller slutseger avsåg Hitler att upprätthålla kontrollen över den då tyskbärskade världen med dödskalleförsedda Waffen-SS.

perade franska huvudstaden innan kupptorsoke från Wehrmacht, värnplistsarmén, måste avbrytas

ANDRA VIKTIGA FASCISTMAKTER

Trots att general Franco, Spaniens ledare, stod i tacksamhetsskuld till Hitlertyskland samt Mussolinis Italien -- efter nämnda länders stöd till Franco och dennes falangister under Spanska inbördeskriget, 1936-39 -- så inträdde ej Spanien på de båda axelmakternas sida i Andra världskriget. En av orsakerna här till var att Francos gamle vän, amiral Canaris, hade avrått Spanien var ej heller i samma utsträckning som axelmakterna eller Sovjet en helt genomsyrad totalitär polisstat utan hade en stor värnplistsarmé samt en tungt beväpnad nationell polisstyrka, Guardia Civil, av enbart mäktig storlek. Dessa proportioner torde också ha haft betydelse. Franco kan ju faktiskt annars lyckas ha haft anledning att kasta ut britterna från Gibraltar, Medelhavets läs. Om så hade skett hade sannolikt även britternas Malta fallit. Vad hade då skett i Nordatlanten och vid Suezkanalen? Spanien stannade dock -- som antyts -- kvar utanför världskriget.

I Mussolinis och de fascistiska svartskjortornas Italien saknades omfattande politiska inrikessupper å la NKVD/KGB eller Waffen-SS även om en stark fascistmilis disporerades av fascistregimen. Kungamakten ville emellertid inte ha med den sistnämnda att göra, varför kung Viktor Emanuel III -- så fort Fascistiska Stora Rådet missstroendeförklarat Mussolini -- med hjälp av krigsmakten, värnplistsarmé, och enheter ur carabinier saml nyunämnde premiärministern marskalk Badoglio kunde stöta och fångla Mussolini. (Forts. nästa sida)

REDAKTIONELLT Om Sandpappret även fortsättningsvis kommer att utges av vår kamratförening så önskas till höstens nummer exempelvis synpunkter på föreningsangelägenheter eller att Du/Ni berättar något från i första hand Mellersta Östern alternativt något annat med FN-anknytning (motsv) i en insändare som hela: inte överstiger 1 maskin-idolorskriven sida -- inkl av bild med uppgift om upphovsmannen. Skriv med rubrik 'Skrivet i sanden' till tidningens nästkommande redaktör, varvid ev ny adress kan förmedlas av kassören Per Hallgren. Insändare och artiklar måste postas senast måndagen 1998-10-12.

Redaktören 15



Foto: Christer Hällkvist

Kung Viktor Emanuel kunde stöta Mussolini 25 juli 1943 med hjälp av främst Italienska arméunifor och carabinieri. Den fängslade diktatören fricgås dock efter en tid av Hitler genom insats av ett tyskt Insatskommando under SS-Obergruppenführer (översteledjare) Otto Skorzeny.

VARFÖR INTE SVENSK YRKESARMÉ?

Många nutida mäniskor lyckas vara okunniga om ovanstående och ser därför inte iaran med yrkesarméer. Värnplikten anges av dessa mäniskor såsom förlegad och dyrare. Man menar att modern vapensystem är sammansatta, högteknologiska, datoriserade stridsmedel, vilka medför närmast ett tryck-på-knappenkrig, som enbart skulle kunna skölas av dataoperatörer/yrkessoldater. Jag återkommer till detta senare.

De stater i Europa, vilka har övergivit eller avser att överge allmän värnplikt, är i första hand ett fåtal slita folkrika länder, som har ekonomiska resurser att hålla en erforderligt stor yrkesarmé förutom att de är medlemmar i en eller flera försvarsbander NATO, VEU m.fl. Men då kommer i flera fall såsom bidragande skäl postkoloniala intressen och inflytandebehov in i bilden. I sådana sammanhang är det inte lätt att uppmuntra stridsevja hos värnpliktiga soldater. Sålunda har Storbritannien därför under senare år i princip haft yrkes-soldater i Nordirlandkonflikten eller i tjänst i Mellanöstern jämte Cypern och i Sydasien. Frankrike försöker ännu mer militärt hävda sig i huvudsak Afrika men även i Stilla havet, varvid den numera numerärt relativt begränsade kontraktsanställda Främlingslegionen ångt ifrån alltid räcker. Frankrike har därför bestämt att en reguljär yrkesarmé, som skulle vara betydligt större än legionen, skulle vara löningen på deras behov av makt. Även Spanien omorganiseras till yrkesarmé men när ju också en del efterkoloniala intressen att bevakta. Delta land ligger visserligen geografiskt mycket långt från ett inom overskådlig tid närmast csannolikt ryskt hot men oavsett detta är det viktigt att det muslimska hotet från Nordafrika -- i första hand Algeriet -- inte växer för starkt, annars kanske spanjorerna har lösat sig själva. Att Ryssland övergår till yrkesarmé är i första hand en ekonomisk fråga. Landet har ju en usel ekonomi. Skulle denna komma på fötter och/eller en ny nationell mera hårdtörlig regim ersätta Jeltsin torde även en i framtiden tänkt modern yrkesarmé kunna bli tillräckligt stor och stark för att utgöra ett hot mot Europa, som ju kraftigt har reducerat sina styrkor på senare år. Till sådana länder hör bl.a de små Nederländerna, Belgien samt Narmark, vilka numera i princip har gått över till att sätta upp yrkesarméer.

Vårfr kan då inte Sverige göra samma lunda? Till att börja med utgör vårt land en av Europas ymnäsigt största stater men hör ur befolkningssympunkt hemma bland de minsta. Detta kräver -- trots att vi övergivit strategin med storinvasionsförsvar -- på ett helt annat sätt än för arealmässigt: små nationer, ett stort personaluttag relaterat till folkmängder, dvs en värnpliktsarmé.

Denna förevareprincip synes än mer nödvändig genom Sveriges utsatta läge närmare det instabila Ryssland än flertalet andra EU-länder. De som har begripit detta är Finland och Norge, vilka har ungefär samma geopolitiskt utsatta lägen såsom Sverige, varför sig något mindre yta än vårt land och i motsvarande grad mindre folkmängder. Finland har emellertid en avsevärt större armé än vi och snart likvärdigt flyg. Även om Norges armé inte är så omfattande så har landet en större flotta än Sverige, var till kommer medlemsskap i NATO. I våra sittnämnda grannländer betraktas inte värnplikten enbart såsom en skyldighet utan också av det absoluta flertalet samtidigt som en rättighet.

EFFEKTIVITET OCH ANPÄSSNINGSFÖRMÅGA

16 | Kuwaitkriget våren 1991 disconerade FN alliancen all tänkbar supertechnologi och var därvid avse-

värt överlägsen rak. Äncå krävdes insats av en 1/2-miljonarmé var i incick väldigt många värnpliktiga soldater på en yta avsevärt mindre än Sveriges. När Sadat blev president i Egypten 1970 så införde han med omedelbar verkan allmän värnplikt för att framst höja arméns kvalitet. Man fick därmed bl.a. bättre rekryteringsunderlag till alla befälssnivåer.

Min erfarenhet som "N-kompanichef" är att våra värnpliktsutbildade mångsidiga, initiativrika svenska FN-soldater var betydligt bättre än t.ex. yrkesanställda kanadensiska soldater. Soldater skal' ju inte bara kunna sälja utan också reparerafordon, snickra, gräva diken eller värn och fördämningar samt mycket annat i kanske förstörd miljö. Sådan mångsidighet med utrymme för improvisationstförmåga förekommer bara i en värnpliksarmé. Jag har många kollegor med samma inställning. Det bör dessutom erinras här att data-utvecklingen i Sverige inte leds av Försvarsmakten utan i det civila samhället av bl.a. personal, som är reservofficerare samt krigsplacerade värnpliktiga soldater, vilka under militär tjänstgöring för med sig sina kunskaper och berikar våra stridskrafhers förmåga. Förutom att vårt land har kunnat ställa denna mångsidiga typ av soldater till FN:s förfogande i ett otal FN-operationer – och därunder vackt beundran hos omfattande internationell expertis – kan även framföras likartade färskas stora positiva erfarenheter av värnpliksarmén i Tyskland.

Dess renommé har ju av förut redovisade historiska skäl under efterkrigstiden varit negativt belastat även om det var Waffen-SS, som var storboven under nazitiden. När den omfattande översvämningskatastrofen drabbade Oder-området förra sommaren visade sig påtligt den tyska värnpliksarmén, Bundeswehr, vara en oerhörd tillgång. Dess ledning kunde snabbt sätta in stora styrkor med kompetent ledning, stor varierande maskin- och fordonspark samt soldater med likartade färdigheter som ovannämnda svenska FN-soldater.

VÄRNPLIKTSUTBILDADE FN-KONTINGENTER FÖRORDAS

Med tanke på hur "politiska" yrkesarméer utnyttjats/betett sig i 1900-talets Europa får man verkligen hoppas att den allt starkare högerextrema Nationella Fronten inte får makten i Frankrike och därmed har en yrkesarmé till sitt förfogande. En sådan kan altid befaras vara mest lojal mot det parti -- så länge det finns flera -- som ger mest/störst förmärker. Ryssland kan också drabbas av samma öde, om Lettland försvinner. Tanken skrämmar.

V bör vara uppmärksamma mot liknande tendenser också här hemma. I Sverige finns nynazistiska grupper. Från dem har pefallande intresse vixats för Frivilliga Betäckningsförbundet, FBU, men också för Hemvärnet, fast det som tur är upptäckts från ansvarigt håll. Extremister skall självfallet inte få ha monopol på vapenutbildning. Våra yrkesofficerare bör vidare rekryteras ur normala, sunda värnpliktskontingenter -- dvs ungefär samma inställning som Sedet hade. Vilka risker föreligger inte om denna princip tas bort?



Värnpliktsutbildade FN-soldater fungerar mest situationenpassat vid krig.

Ingen fungerande demokrati med värnpliksarmé har in ett arfallskrig i Europa i vårt sekel. Finlands fortsättningskrig 1941 - 44 kan inte häntas dit. Vad FN behöver för fredsförämnjande operationer är pålitliga, demokratiska medlemsnationer med värnpliktsutbildade soldater, vilka fungerar mest situationenpassat i kriszoner. Därför groar försvarsministerns policy att skära ned i utbildningstiden till tre-fyra månader för flera tusen svenska värnpliktiga samtidigt som han vill öka våra fredsförämnjande insatser i kriszoner utomlands. Med nyssnämnda förkortade värnplikt minskas ju vårt rekryteringsunderlag för fredsförämnjande operationer till stöd för FN!

Bengt Hällkvist -- 050



Stabsredaktörens spalt



+++++ **NÅGRA PRINCIPER MÅSTE MAN HA-- OM ÄN INTE SÄ MÅNGA...**

Det är möjligt att det kommer som en överraskning för en och annan 72 M-kamrat, men en del principer håller jag mej faktiskt med (OK då dom är inte så många...).

En av dom är att man inte ska åla sej uppdrag som man inte kan uppfylla. Det brukar jag faktiskt hålla benhårt på. Accepterar man att ta plats i exempelvis en styrelse, så ska man också ha ambitionen att försöka uträtta ett bra jobb i densamma. Vet man på förhand att ens förutsättningar för att kunna göra det är begränsade, så bör man vara ärlig mot ej själv och den som förmidlat erbjudandet och hellre tacka nej än lova vitt och hålla tunt.

Att vara punchpralin

För ungefärligt är det sedan tag jag ett styrelseuppdrag fått mycket; då jag accepterade att irlgå i styrelsen för Punch-Pralinerna (snå la redaktör'n observera slavningen utan "s" i punch), en illuster församling med valsöraket "Högre en knackt näsa än ett knäckt självförtroende". Den viktigaste uppgiften för en hängiven "punchpralin" är att stödja svensk amatörförbundning. Enkelt uttryckt är alltså Punch-Pralinerna en organisation som genom viss språknings och på andra sätt stödjer svensk boxning. Som punchpralin ska man gärna också med alla tänkbara medel – plus en del otänkbara – verka för avskaffande av den lag från 1970-01-01, som förbjuder proffsboxning i Sverige. (Själv förfallade jag så sent som igår kväll ett brev till EU-kommissionen i Bryssel, där jag anmälde den svenska staten för att bryta mot en av de s.k. fyra rättigheterna i Ramfördraget av den 25 mars 1957, nämligen rätten till personers fria rörlighet inklusive rätten till fri etablering, och därmed sätter övergripande EU-lagstiftning i spel. Återstår att se vad resultatet skall bli!)

Jag har länge varit medlem av Punch-Pralinerna men det är en sak att vara vanlig betalande medlem – en helt annan att utföra ett mera aktivt arbete i styrelsen. (Det var jag i och för sej helt på det klara med redan innan jag accepterade erbjudandet; vad jag inte visste var att min arbetsbörd skulle stiga ytterligare och resanden i tjänsten öka väsentligt). Just i kväll – dessa rader, som än så länge inte haft någon som helst ankrytning till gamla kåra 72 M, fått så mycket skriva på förmiddagen den 25 mars – ska jag gå på Punch-Pralinernas årsmöte och mot bakgrund av den bistra verkligheten undanbo mej omraval till styrelsen.

Medarbetare i Sandpappret

Man måste vara rak och man måste inse fakta. Det var också därför som jag skrev några rader till vår eminente redaktör för Sandpappret och sa att jag ikke utan viss sorg i hjärtat måste be att få bli befriad från uppdraget som krönikör i detta samma. Mitt främsta skäl var att, jag på grund av ett litet flitigare resande hade svårt att klara alla dead lines. Men "Rusiga Benke" har en beundransvärd förmåga att lägga sine ord väl och nu är jag tillbaka i spalterna, förmöndligen innan någon ens hunnit upptäcka att jag varit borta. Jag vågar inte lova att det blir varje gång, men jag har lovat att försöka medverka så ofta jag kan.

Förhinder för bataljonsträffar

Här missat många bataljonsträffar under årens lopp. Tyvärr, vill jag framhålla, eftersom jag i slörsta allmänhet tycker det är kul med traditioner som vidmakthålls och dessutom uppekattar denna möjlighet att återuppta kontakten med gamla FN-kamrater åminstone en gång varannat år. Många av er kommer säkerl ihåg, att jag redan på "den gamla goda FN-tiden" satt i styrelsen för SICO (Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation), då en intresseorganisation för svenska elitserie- och div I-spelare i ishockey, idag även formellt deras

personlig tillfreesitställelse i visshet om att under érens lopp ha lac1 ned ett sion arbete på helt deel basis. Med risk för att det nu börjar lukta illa, vågar jag också tillägga framångsrikt.



Det är en gata, hur man kan undgå priorisera kamratöningar in FN-kamraterna, 72 M verksamhet. Redaktören

I detta styrelseuppdrag ingår en hel del förhandlingar med förbundet och klubbarnas organisationer och en icke obetydande del av förhandlingsarbetet äger årligen rum i samband med ishockey-VM. Ett evenemang som i sin tur har en tråkig vana att alltid äga rum samtidigt som FN-bataljon 72 M har 're-union' -- och i en helt annan del av världen cessutom. Där ligger alltså förklaringen till, att jag så ofta utebblivit från den sistnämnda och till att jag tvingas göra det även i år. Men jag kommer att vara med er mentalt och hoppas att ni kommer att ha det trevligt och bra på alla sätt.
Have a nice weekend without me May 9-10!

P.S. Undrar om man kan tillskriva Internationella Ishockeyförbundet och be allt man för att lösa mitt problem tidigare lägger ishockey-VM en vecka eller så. Det kommer ju ändå aliedes för sent på året. Eller ska man gå mötsatt väg och skriva till kamratföreningen 72 M:s styrelse i stället? D.S.

Kabe Lidén - 037

Värt att veta från MÖ...



Staten Israel firar i år 50 år. Det moderna Israel föddes den 14 maj 1948, varvid självständighetsförklaringen undertecknades av 37 ombud för den nya nationens befolkning på 700 000. dag räknar landet nästan 5 miljoner judiska invånare. Detta innebär bl.a. en folkökning med 25 procent under de senaste sju åren främst tack vare en massiv invandring från f.d. Sovjetunionen, vilket har medfört ett ekonomiskt uppsving för den nya nationen. Å 1948 omfattade Israels export främst Jaffa-apelsiner samt jordbruksprodukter och värderades till knappt 50 miljoner US-dollar. Numera utgörs Israels export framför allt av högteknologi samt solistikerad elektronik för mer än 30 miljarder dollar. Israeliska produkter har revolutionerat världens informationsteknik. Landet räknas idag som en ekonomisk och teknologisk maktfaktor. Israel kommer som nummer 21 i världen, om man ser till BNP per capita och nummer 23, vad avsar levnadssstandard.

På kulturens område kan Israel redovisa imponerande resultat. Det hebreiska språket har återupplivats och används i dagligt bruk. Israels Filharmoniska Orkester har blivit världsberömd -- israeliska solister är efterfrågade i nästan hela den ickearabiska världen.

Den nya judiska staten har utkämpat fem krig under sin existens. Det första inleddes dagen efter självständighetsförklaringen, då tem arablander förklarade krig -- som redan påbörjats tidigare -- mot Israel.

Irad och dess arabiska grannar har de senaste åren medverkat i en historisk försoningsprocess. Trots kanske tillfälliga bakslag har den judiska staten lyckats underteckna fredsavtal med Egypten (1978) och Jordanien (1994) men även med palestina har en hel del uppnåtts tack vare Osloavtalet (1993) trots missnöje på båda sidor.

Lantbruksexpertis från Israel till Iran. I största hemlighet besökte i slutet av november förra året en israelisk 16-mannadelegation Irans biträdande jordbruksminister. Färden genomfördes med Lufthansaplan från Tyskland. Iran söker med största ansträngning världen över efter farsk teknologi för modernisering av landets jordbruk. Israelernas bevattnings- och gödningsmetoder är av speciellt intresse.

"AL-LIMERICK:ar"

Läser Du en -- läser Du flera



Vi har tidigare påstått att limericken härstammar från Irland, staden Limerick -- därav namnet. Det torde vara svårt att vederlägga nämnda påstående och vi ska inte ens försöka. Al-Limerick synes emellertid av alla tecken att döma höra hemma i Mellanöstern -- eller? Vi gör vad vi kan för att bekräfta utsagan.

I en välkand bank i Assuan
var kassan helt tom härom da'n
Dess kamrar skulle då
gett förklaring härpå
men han hade just lämnat sta'n

En gammal arig muslim i Qziga
sa': Arighet är för de viga.
Bocka mej kan jag ej
för min rygg säger nej
och jag vill vid Allah, inte noga.

En judisk yngling från Marselle
sa': De anställda uppskattar melle.
Allt tal om arabskydd
gör mig brydd
tår sà farliga är devä elle?

En flyggeneral från Tel Hrig
sa': Vår Lavi är bättre än Mig.
Men då sa' en major:
Nej, jag tror inte, bror
att någon är bättre än dig.

Bengt Hällkvist -- 050

HENNING ROBERTSON
ADVOKAT

ADVOKATFIRMAN HENNING ROBERTSON

POSTADRESS: Box 1322, 751 43 UPPSALA

BESÖKSADRESS: KUNGSGATAN 57 B, 1 TR

TELEFON: 018-10 25 60. FAX: 018-10 13 12. BOSTAD: 018-14 85 89

VISST ÄR DU VÄLKOMMEN MED REKLAMI

ÖKENVÄRJEN...



SOM TRADITIONEN PLÄGAR UTTRYCKAS HÄR ÅTERKOMMER VI I VARJE NUMMER
AV SANDPAPPRET MED EN BESKRIVNING AV FACTA OCH/ELLER FICTION
OM ETT DJUR ALTERNATIVT EN VÄXT, SOM FINNS/FUNNITS I SINAI ELLER EN
STJÄRNBILD DÄROVANFÖR MED ARABISK ELLER ANTIK EGYPTISK ANKNYTNING

NIMROD OCH ANUBIS

"En väldig jägare inför Herren såsom NIMROD".

Så står det skrivet om Noas sönson NIMROD i Första Mosebok (Ingvar H. må förlåta mig att jag klamar in på hans Gebiet!).

72 M hade sin egen NIMROD, nam igen sergeant Peter Mortensen (2.komp). Han kallades 'Jägar'n' av två skäl, dels var han fallskärmsjägare dels bedrev han framgångsrik jakt på kringströvande vilda hundar och katter. Han var också känd för att baka goda kakor, vilket gjorde att bataljonsledningen gärna lade sina "inspections" m.m. så att Mortensens position ofta fick besök. Hur underlöst det än kan låta finns det ett samband mellan jagandet och bakandet.

Som Ni kanske minns fanns det hagelevär för att bekämpa de kringströvande vilddjuren (hundar och katter). Dessa lärde sig dock att röra sig utanför hagelevärens räckvidd. Då återstod att försöka med Ak 4 men dess helmantlade ammunition var olämplig för jakt. Jaktammunition för Ak 4 beställdes i Sverige men som vanligt malde den svenska byråkratikvarnern för långearmt eller lade hinder i vägen och hundplågan blev allt värre.

I ett gammalt svenskt arméreglemente står det skrivet: "Urskrätenhet att handla ifger en chef mera till last än felaktigt val av medel". Alltså handlade Mortensen. Nästa gång har skrev hem till mor Gun och beställde "hemliga" ingredienser till sina goda kakor överlämnade han henne att "bifoga" några askar av NORMAS bästa jaktammunition -- passande till Ak 4. (Mor och son bröt nog mot åtskilliga lagar och lörörningar -- men det är säkert preskriberat nu!). Sålunda kunde hundarna (och katterna) nu decimeras och därmed minskades också risken för rabies samt andra otrevligheter. De obevapnade observatörerna var särskilt tacksamma ty de hade i sätta uppna jeepar ofta varit utsatta för närgången intresse från aggressiva hundflockar.

Apropå hundarna i SINAI, det är genom dem vi kommer i kontakt med ANUBIS. "Vem är det?" undrar kanske någon, som inte var med på de fina guldade turerna i Egypten (b.a. med mr FARAQ). ANUBIS är en gammal egyptisk guddom (sen till OSIRIS). ANUBIS är oftast avbildad som en svart schakal, varg eller hund. Egypterna verkar inte ha gjort någon storre skillnad mellan dessa hunddjur, ecm väckte rädsla och förknippades med doden, när de yländs drev omkring och kraftsada fram samt gnagade på döcas ben i öknen på Nilens västra strand. solnedgångssidan, där dödsriket och följaktligen också bog av ningsplatserna var belägna. Även de största gravarna, pyramiderna, finns således väster om Nilen. ANUBIS blir därför dödsguden, vilken ser till att de döda får en värdig hälsning med balsamering, ritualer, offergåvor m.m. Han leder den döde in i dödsriket till den domstol, som undersöker varje människas vandol. ANUBIS avkunnar domen, vilken bestämmer den dödes fortsatta öde i dödsriket, som är en fortsättning på jordelivet. ANUBIS är den framste balsameraren och balsamerarnas gud. Han framställs då som



Antik egyptisk bildkonst

ANUBIS leder den döde in i dödsriket till den domstol, som undersöker varje människas vandel. Han framställs då såsom människa med hund- eller schakalhuvud (sterlfigur nr 2 från vanster).

människa med hund- eller schakalhuvud. Med ANUBIS' hjälp bevaras den dödes kropp (ba-sameran) så att själen kan ta bostad där igen. ANUBIS återfinns i många gravsyckningar t.ex. som svart hund- eller schakalskulptur på kistlock i beskyddande syfte.

Om "Gubben NOAs" ättling NIMROD sägs att förutom att han var en väldig jägare så var han den förfra som upprättade ett välide på jorden. Sannolikt menas därmed Babylon och/eller Assyrien (lodriken vid Eufrat och Tigris, nuvarande Irak). Om 72 M:s NIMROD, Peter Mortensen, vet vi att han fortsatt att vara en väldig jägare med många algar, rådjur och annat vilt på meritlistan. Peters jägar- och ekogsmannakompetens har utnyttjats i vetenskapligt syfte t.ex. i da evenska Jutter- och sälprojekten. Då och då är han i Paraguay för att inom ramen för att vetenskapligt biståndsprojekt dela med sig av sitt stora kunskap om naturen. Till yrke är Peter nämligen konservator vid Naturhistoriska Riksmuseet. Han har, liksom gestalterna i forntida religioner och myter, förvärvat förmågan att genomgå metamorfoser (= förvandlingar). Han kan alltså växla mellan NIMROD, jägaren, och ANUBIS, balsameraren (= konservatorm), och trotsigen även till andra figurer.

Men handen på hjärtat. Peter är nog inte ensam. Är det inte så att vi alla från 72 M genomgick någon form av metamorfos under vår tid i öknen? En metamorfos som fortsatt och fört oss vidare på våra levnadsbanor. Nog finns det många bland oss, som har något att berätta cm: "Hur gick det se'n?" Så fatta pennorna och skriv några rader i Sancpappret! Det behöver inte vara så vidlyftigt som mina lösa associeringar alltför tidig i Babylon till nutiden i Sydamerikas regnskogar med mellanlämning hos Sinai's vilda hundar, deras baneman Peter Mortensen och hans metamorfoser som NIMROD och ANUBIS.

Alv Svensson - 003

Ulf Henricsson (overste 1., chef "holl-eltan" – första svenska FN-bataljonen i Bosnien från okt. 1993). I intervju om Bosnien-missionen för journalisten Staffan Heimerson:

"Det är ett machosamhälle, där muskler räknas.. här man kraftigare muskler än der man agerar emot, då får man normalt framgångar. Det innebär inte att man behöver vara aggressiv utan att använda maktmedlen på ett klok sätt och maktmedel är inte aggressiva, förrän man använder dem aggressiv... Politiker måste vara medvetna om att det går inte att åka ner till sådana här områden och prata sig fram. Man måste hela tiden också visa musklerna".



+++++
HÄR FÄR VI PÅ NYTT FÖLJA MED VÅR VANDRINGSMAN PÅ EN FÄRD I NU-OCH DÄTID
PÅ SÄTT SOM VI BIBRINGATS SÅ MÅNGA GÄNGER FÖRR. NUTIDA KONFLIKT HAR SIN
UPPRINNELSE LÄNGT TILLBAKA I TIDEN. REGIONENS HISTORIA MEN OCKSÅ NUTIDA
RESURSER MÄSTE MAN KÄNNA TILL OM MAN SKA HA NÄGON RIMLIG MÖJLIGHET ATT
ÄSTADKOMMA LUGN HELST FRED I MELLERSTA ÖSTERN. REDAKTÖREN

Denna gång tänkte jag att vi skall påbörja en vandring efter Medelhavskusken. På den resan finns det mångder av dramatiska upplevelser.
Längt tillbaka i tiden fanns det två hamnstäder, vilka var de enda hamnarna i Palestina. Dessa två städer var Askelon och Jaffa, (den senare hette då Joppe). Jag börjar nu vår vandring i Jaffa.

Redan på kung Salomos tid (900-talet f Kr.), var Jaffa en viktig hamn. Här gick båtarna in med mängder av virke (cederträ) från Libanon. Salomo använde detta material till att bygga både det egna palatset och det första templet i Jerusalem. Från Joppe transporterades virket -- efter lossning -- de 6 milen upp till Jerusalem, där yrkesskickliga män tog hand om det.

Det var också från den här hamnstaden, som profeten JONA rymde under Herrens uppdrag att vara profet. Herren hade sättn Jona till Nir evel. Det berättas att en stor fisk (Obs! Det står inte valfisk) uppslukade Jona men att han räddades till livet secan han hade böjd sig för Guds vilja.

Man kan undra hur det egentligen hängde ihop. I hamnen utanför Jaffa finns en klippa, Andromedaklippan. Legenden berättar att det fanns ett sjövidunder och för sjöfararnas väl skulle en sjöjungfru ofrads. På klippan band man fast Andromeda för att ofrads. Hon räddades av Perseus, som kom på den vita bevingade hästen och befriade henne. Fanns det verkligen något sjödjur utanför kusten och vad var det i så fall?

Jaffa är nu en liten underbar orientalisk stad -- nästan hopväxt med Tel Aviv. Gränderna är fulla av konstnärgallerier samt underbara små restauranger.

Första gången jag var här (1968) låg mycket i ruiner -- bl.a. fanns en grop och man sa: "Här låg Simon Garvarens hus". Nu finns det fina byggnader och där gropen låg finns numera ett fint stenhus med skylen "Simon Garvarens hus". Vem var då denne? Jo -- i Apostlagärningarna, kap 10. berättas om hur aposteln Petrus var på besök hos Simon Garvaren och här fick en upplevelse, (Läs själv). Det är en spänande upplevelse att vandra omkring i Jaffa. Kanske denna stad mest är känd för ape sinerna. I trakten finns mångder av citrusodlingar.

Tel Aviv ligger i "rå" med Jaffa. Staden anlades så sent som 1909. Några familjer under ledning av Meir Dizengoff bestämde sig för att bygga en stad på Medelhavets sanddynor. Man gav platsen namnet Tel Aviv (Vårens kulle) och Dizengoff blev dess förste borgmästare. Staden är Israels största samt mycket vasterländsk till byggnadsstil och seder. När man kommer till Tel Aviv bör man besöka några av de många diamantsliperierna.

Vi fortsätter norrut och passerar en ny stad, Natanya. Det är en judisk turiststad, vilken fyller 60 år nästa år. Men på vår resa norrut söker vi efter del som är äldre. Då kommer vi till Caesarea vid havet. Herodes den store lät bygga denna fantastiska slott till kejsarens ära (Caesar, latinska ordet för kejsare; red. anm) -- det tog hona 12 år.

Det var en magrifik anläggning, bl a. en lång akvedukt (vattenledningsrännor/bro som finns kvar



Bild: Ingvar Holmquist

1961 fann man i Caesarea en sten, som anses utgöra beviset för att Pontius Pilatus verkligen har existerat.

Pontius Pilatus verkligen var en historisk person – man har saknat hans namn. 1961 fann man en sten med hans namn inhugget just i Caesarea. Originalt finns på museet i Jerusalem och en kopia finns strax innanför entrén till det inhägnade området i Caesarea. Här finns också en stor fot, sten – c:a 70 cm., som man hittat vid utgrävningar. Den stora statyn har man ännu inte funnit.

Att vandra omkring på detta stora område från två årtusenden se ruinerna efter byggnadsverken, se lämningarna efter korsfararna och arabererna är en enorm upplevelse. Strax utanför "murarna" finns även framgrävd en paradgata med en stor huvudsaklös memoristaty. En del påstår att kejserna i romarriket regerade så kort tid att man måste ha utbytts huvudet på statyerna. (Under åren 235 - 285 e.Kr. härskade 25 kejsare. Bara två dog naturlig död). Under sandkulorna vid Caesarea finns mångder av utgrävda fynd. Bl.a. lämningar efter en hippodrom (hästkapplöpningsbana; red. anm.). Jag rekommenderar ett besök i denna intressanta trakt. Räkna med minst en halv dag.

När man så i nutid rest från Tel Aviv till Caesarea, har man passerat flera industriområden samt stora, väldiga fiskdammar. Israel är nämligen en av världens största producenter av odlad fisk.

I min nästa "krönikा" ska vi fortsätta norrut mot Haifa, Akko och Rosh Hanikra.

Ingvar Holmquist -- 033

DETTA KOMMER AV SANDPAPPIR ÅR DET
FÖRSTA I FIFTE ÅRGÅngen AV DETTA
UNDRE GÅNGNA ÅREN HÄR JAG ERHÄLLIT
NÅNGA TÖWORD FÖR TIDNINGENS UTMÖRKLING
OCH JAG TROR ATT ISEN HAR FUNNIT SIN FORM.
JAG VIL HÄR TACKA PÅ MEDAKTIONENS VÄGNAR
FÖR DIN UPPSKATTNING LÄSEKRETSEN HAR
VIRAT DE HITTILLS GÅNGNA ÅREN OCH
ÖNSKAR JAG TIDNINGEN FORTSATT
VÄLGÅNG I FÖRMÅNDEN.

Bengt Hällkvist
Redaktör